

Afscheidswoord

Antoin Blomme ° Roksem 1942 + Roeselare 2017

Beste Antoin

Op 1 oktober 1961 kwam je als koster-organist vanuit Lombardsijde naar Ichtegem, een grotere parochie met veel werk. Je trouwde in 1963 met Ivette en jullie kwamen in Ichtegem wonen, naast café de Somme, vlak voor de kerk.

Onderpastoor EH Paul Depondt zag meteen dat je van het goede hout gesneden was: vol energie en inzet en hij vroeg je secretaris te worden van de plaatselijke Bond van kroostrijke gezinnen, de latere Gezinsbond in opvolging van meester Richard Casteleyn. Je kon niet weigeren, weigeren lag niet in je aard. Gedurende 15 jaar zou je secretaris blijven, hoewel het elk jaar weer een huzarenstukje was om die kortingkaarten op het openbaar vervoer voor grote gezinnen telkens weer van een juist fotootje te voorzien en tijdig binnen te krijgen voor de leden. Je pretoogjes glinsterden als je vertelde over die keer dat je als Zwarte Piet naar huis gereden werd in een kruiwagen...

In de plaatselijke Gezinsbond trad in 1978 een vernieuwd en verjongd bestuur aan. Jij bleef als enige van het vorige bestuur op post en gaf die jonge snaken het volste vertrouwen. Je was graag bij de mensen, je droeg 'het gezin' hoog in je vaandel en je taak als wijkverantwoordelijke nam je dan ook plichtsgetrouw ter harte.

Als we straks op vrijdagavond 20 oktober voor de 27^{ste} keer op dropping trekken, gaan we zeker aan jou denken! Jij lag in 1990 aan de basis van onze jaarlijkse gezinsdropping, je hebt er 25 edities van georganiseerd! Je genoot van de verkenningstochten vooraf, samen met EH Baert en Carlos Vierstraete. Maar je genoot nog meer van de verhalen over de belevenissen achteraf. Toen je eens in Spanje was en de dropping niet kon meemaken, vroeg je om toch te laten weten hoe alles verlopen was... Dat typeert je ten volle: plichtsgetrouw, bekommerd, als je ergens voor ging, dan gaf je telkens weer het volle pond en wij wisten dat we op jou konden en mochten rekenen!

Je was ook een levensgenieter: je kon genieten van veel dingen: een goed glas wijn, een lekker etentje, je sigaartje, de muziek, goed gezelschap, een wielervedstrijd, de zon, de bergen, de natuur... je ontbrak zelden of nooit op onze feestelijke bijeenkomsten.

Antoin, toen je in juli laatst liet weten dat je niet kon meehelpen aan de kermisrommelmarkt wegens een pijnlijke schouder waarvan je reeds enige tijd last had, konden we niet vermoeden hoe erg je er aan toe was. We schrokken toen we hoorden dat je kans op genezen miniem was. Hoe kon dat ? Zo'n sportief, vitaal, wijs, bescheiden, aangenaam mens als Antoin?

Vandaag staan we verslagen rond je kist. We zijn je heel dankbaar voor alles wat je gedurende die 54 jaar als bestuurslid voor onze plaatselijke Gezinsbond deed. Dood ben je voor ons niet, want we gaan je zeker niet vergeten!

Het was een voorrecht jou als bestuurslid en als vriend te mogen kennen en met jou team te mogen vormen. Het ga je goed, waar je ook bent ! Bedankt, Antoin, voor alles! Vaarwel ! à Dieu ! a Dios !

Het bestuursteam van Gezinsbond Ichtegem.

